

## Resan till Römö 29 augusti till 1 september.

Äntligen har jag fått ändan ur vagnen och skall skriva några rader om resan till Römö.

Vi startade i ottan för att ta båten från Varberg, det var jag Kent Elofsson, Kent Johansson, Stefan Henningsson, Lennart Andersson samt Håkan Roslind.

Jag hade bytt ut min Honda Duville mot en BMW 650 GS så det skulle bli spännande med en rejäl premiärtur. Från Grenå tog vi oss ned genom Danmark på så små vägar som möjligt men för att hinna fram före kvällen blev det även större vägar.



Efter ca 40 mil var vi framme vid Ballum Hotell en bit nedanför Ribe.



Fredagen ägnades åt ett besök på en gammal slottsruin "Trøjborg" som vi hittade efter flera mils felkörningar, men vad gör det, vi fick ju se den Danska landsbygden.



Sedan var vi och såg alla fordonen på förbesiktningen, där fick vi tillfälle att ta en ordentlig titt och

även prata med förarna, vi hann även med ett besök på Römö och äta Danmarks godaste glass.  
Sedan tillbaka till hotellet och ladda för nästa dag.

Det blev en minnesvärd resa ut till Römö, jag har aldrig sett en sådan bilkö den sträckte sig långt in på fastlandet och hela vägen över till ön, jag tror inte alla kom fram innan tävlingarna var över, det kändes skönt att bara glida förbi alla bilarna. Väl framme gällde det att hitta någonstans att parkera, till skillnad från dagen innan hade vi nu sällskap av flera tusen bilar och Mc, men sanden är ju ganska fast så det gick bra att köra, BMW:n passade bra på det väglaget.



Tillsammans med minst 30 000 övriga besökare kunde vi nu njuta av vackert väder ovanliga bilar och gamla motorcyklar inte minst ljudet av dessa maskiner imponerade. Man tävlade två och två det gällde att köra snabbast 201 meter, sanden blev ju lite uppkörd efter ett tag så det var viktigt att hitta ett bra spår. Den som vill se rörliga bilder kan titta på Youtube "Römö 2019".

Efter lunch hade vi sett nog och påbörjade hemresan, då mötte vi fortfarande bilar som inte hade kommit fram, då det var ganska långt att åka blev det en del motorväg, men vi kom fram i tid för övernattnig på Laasby Kro.



Morgonen efter fortsatte vi mot Grenå, men vi fick tid att besöka Danmarks näst bästa glasskafé i Ebeltoft. Hemma igen i skymningen.

// Kent Elofsson

Fler bilder nedan!









Väntan på färjan mot Varberg