

Gamla Mölndalsknuttar på sommarträff vid Finnsjöns strand.

Text Lasse Eriksson

Bilder Lasse Eriksson & Görel Carlsson

Det är tisdag den 30:e juli i nådens år 2019. Tunga regnmoln hopar sig på himlen efter en längre tid av solsken. Gamla Mölndalsknuttar är inbjudna, för fjärde året i rad, av Bosse med fru Barbro, till familjens sommarviste vid Finnsjöns strand.

Träfftiden är satt till klockan 12:00 av Bosse. 11:30 mellanlandar Ivan och Claes på Kikås i Mölndal med sina Hondahojar för att möta upp med undertecknad. Lite regn hade det varit på vägen hit från Fjärås men uppehåll när man kom in till Mölndal. Vi brukar ju skryta med att "i Mölndal skiner alltid solen". Dock inte denna tisdag även om regnet lyste med sin frånvaro. Det var bara att grensla Yamahan och dra iväg. Vid Pixbo mötte vi sedan upp Stig som vi först inte hittade men, som det visade sig, hade anlänt med bil.

Väl framme efter en spännande nedstigning av berget till gräsmattan pustade vi ut. Det gick bra denna gången också. Lite lättare för varje gång. Väl nere blev det ett par foton av knuttarna av Ingemars fru, Görel. Som synes lite glest mellan hojarna men 3 är ju bättre än ingen. Ingen längre körsträcka heller, men när man fått av sig hjälmar och jackor smakade kaffe med mackor och bullar desto bättre. Se nedanstående bilder.



Väl framme vid bordet har Bosse och Barbro dukat upp ett lockande smörgåsbord följt av kaffe och bullar. Lite senare kommer ytterligare en "knutte" fram uppe på kullen, Lasse Eliasson, bilburen med en ung dam som "chaufför" som visar sig vara ett av hans barnbarn. En trevlig tjej vid namn Jeanette som är ute och kör med sin morfar.

Åter till smörgåsbordet. Totalt blev vi sju knuttar och tre damer som smorde kråset i det fortfarande mulna, men varma vädret. Som vanligt fanns det mycket att tala om. Historier både gamla och lite nyare, från som det verkar, "en aldrig sinande källa."



En glad Lasse Eliasson med chaufför Jeanette.



Görel i röd jacka & Barbro i blå.



Samling kring kaffebordet.

Som det gamla ordspråket säger: "Tiden går fort när man har trevligt." Så var det även här. Efter ca 4 timmar var det tid att bryta upp. Då hade regnet upphört efter en dryg timmas regnande. Bergen var blöta och såg något slippriga ut. Men nej, allt gick väl och vi var snart ute på Pottebovägen och på hemväg.

Sist men inte minst ett stort tack från alla deltagare till Barbro och Bosse för en trevlig eftermiddag i nostalgins tecken.

Hälsningar Lasse



Vart tog knuttarna vägen?