

En MC-tur i vårsol.

Det är onsdag den 15 maj. Solen skiner, inga hotande regnmoln så långt man kan se. Perfekt väder för invigningen av MC-säsongen.

Klockan är kvart över tio. Claes Jansson och Ivan Olsson anländer till Kikås i Mölndal på sina 400cc "Honda-hojar" från början av 80-talet. Självplockade jag ut min Thunderbird (Triumph). Lite mer krut i 900cc-motorn så gammelhojen fick stanna hemma.



Lasses Triumph



Ivans Honda



Claes Honda

Färden gick som vid tidigare varturer från Mölndal via den gamla riksvägen till Borås och Lugnets motor, där man kunde kolla på nutidens "vrållåk" och då speciellt Indian-hojarna. Lite väl dyra för oss pensionärer men väl värda sitt pris enligt mitt tycke. Sedan salufördes även en del japanska hojar som Honda och Yamaha i olika modeller. Tyvärr blev det inte några bilder men det är väl värt att ta en tripp till Borås och kolla hojarna in natura.

Efter besöket blev det lunch, pannbiff med "pommes", på en liten restaurang ca 5 km söderut på motorvägen mot Varberg. Efter ytterligare ett par kilometer tog vi in på den gamla vägen mot Borås (lite nostalgi) för att sedan sträckköra till Kinna och sedan vidare till Hällingsjö där vi stannade till för en "glasspaus".

Lite sent på eftermiddagen. Efter ca en halv timmas vila för våra "ryggslut" var det tid att skiljas åt för ytterligare köra några mil till respektive hemorterna. Totalt, enligt min mätare, blev det en tripp på 18,9 mil.

En trevlig tripp med hälsningar från Lasse, Ivan och Claes