

## En liten söndagstripp

Text Lasse Erikson Bild Kent Elofsson



Från samlingsplatsen i Kungsbacka går rutten på gamla E6:an till Lindome där vi drar österut mot Hällesåker. Här tar vi åt vänster och vidare genom skogen och Benarebys slingrande kurvor till Mölnlycke som passerar på gott avstånd från centrum. Därefter åker vi ett hundratal meter på vägen till Mölndal. Vid rondellen tar vi första till vänster ner i dalen mot Pixbo och sedan upp i backen, förbi villaområdet, fram till nästa avtag, till höger ner mot Rådasjöns strand efter att ha passerat under järnvägen Göteborg-Borås.

En härlig svalka under ekarna fram till Gunnebo slott, väl synligt från vägen där det ligger på sin kulle. Efter denna vackra vy kommer vi fram till Gunnebo Bro där Rådasjön rinner ut i Stensjön och långgrunda badplatsen ligger, för tillfället fullt av badande barn och föräldrar. Härefter är vi strax framme vid Stensjöns Strandservering.



Där möter ytterligare två klubbmedlemmar upp, Torbjörn Flinck, en av klubbens researrangörer samt vår klubbsekreterare Stefan Wikmark. Efter att alla friskat upp sig med glassar och beundrat den senaste Husqvarna (KTM) hojen fortsätter färden till Mölndals Stadsmuseum några minuter bort. Där, på museets café blev det kaffe med dopp följt av en titt inne på museet och senare hemåkning. Sammanfattningsvis: Trevliga "knuttar" var det och en trevlig runda blev det!



Nu kanske vän av ordning frågar sig: "skulle vi inte åkt till Sävedalen och Morgans Garage?" Jo, så var det tänkt men det blev en ändring i sista stund. Mest beroende på värmeböljan och en längre, mer trafikerad väg att åka. Detta betyder dock inte att besöket inte blir av utan kommer att göras senare i sommar.

Hälsningar  
Lasse och Kent