

Hylterallyt



Ju närmare Hylterallyt kom desto mer ökade min beslutsångest, vädret såg bedrövligt ut. Så jag gick ner i garaget och frågade min Honda Ascot, han ville absolut åka och så fick det bli.

Jag hade tänkt köra hela vägen, men det blev släpkärra, så trots att regnet vräkte ned så var det bara Hondan som var våt när vi kom fram.

Vid det laget hade det faktiskt slutat att regna och speakern välkomnade till soliga Hylte, men då överdrev han lite. Visserligen kunde man skönja lite ljus på himlen. Det skall nämnas att det var första gången på 22 år som det regnade under rallyt.

Så till själva rallyt. Det var ganska många luckor i startleden, men vi kom ganska fort iväg. Tio mil väntade, men redan efter någon mil kom regnet, men vad gjorde det?

Vi åkte som vanligt på fina vägar, jag blir lika avundsjuk varje gång jag kör där nere, vi har ju inte så mycket att välja på här hemma.

Om banan var bra, så var pilningen något sämre. Lennart och Lisbeth tog som vanligt en extra runda men var snart tillbaka på banan igen. Efter halva sträckan var det fika med poängpromenad och kluriga frågor. Jag fick bara ihop sju rätt.

Efter fikat gick resan vidare och man sitter och njuter mellan regnskurarna av alla byar med trevliga namn, eller vad sägs om Mjälahult, Mahult, Yaberg, Hallaböke, för att nämna några. Nu närmar sig målet och en god måltid på Restaurang Nissakanten, där också prisutdelningen sker.

Kungsbackagänget var väl representerat i listan, Lisbeth Hedberg, Kent Johansson, Jan-Åke Carlberg, Sven Bunketorp och Håkan Börjesson fick alla men sig något hem.

//Kent Elofsson







