

Finnsjöträffen i augusti 2016

Text: Lasse Eriksson

Bilder: Ivan Olsson och Bosse Andersson



Årets upplaga av gamla Mölndalsknuttars träff vid Finnsjön gick som vanligt i gemytets tecken. Värdepåret Bosse med hustru Barbro bjöd på goa mackor gott kaffe med "bullebröd" och härligt väder.

Nästan exakt på 12-slaget "dundrade" 4 knuttar, Ivan, Claes, Stig och jag själv Lasse, in på gräsmattan nere vid sjökanten. Stig på en svartglänsande BMW R80 och vi andra på japanare från tidigt 80-tal. Övriga i gänget, Ingemar "Valle", Per-Erik "plåtarn", Lasse Eliasson, Egon Karlsson (CZ-knutte på 50-talet) och Ove Höglund, (Finnsjögranne med Bosse) satt redan och gottade sig i det vackra vädret.

Litet senare, kom också två trevliga mopedister varav den ena visade sig vara Bosses yngsta "pöjk" åkande nerför berget, som enligt Bosse har en lutning på ca 30 grader, som används som "infart" både för bil och MC-åkare. Lite äventyrligt men trevligt att använda gamla crosstakter speciellt när man kör uppför. I sanningens namn skall också sägas, att åker man MC, går det även att använda en skogsstig. Men, är man ett gäng glada 80-åringar gäller inga mesiga skogsstigar.

Efter några trevliga timmar där gamla Mölndalshistorier stod som spön i backen och lockade fram många goa skratt var det tid för uppbrott och hojarna äntrades för hemfärd. Jag behöver väl inte tala om vilken väg vi valde.

Från hela gänget, ett stort tack till Barbro och Bosse för en trevlig eftermiddag i nostalgins tecken.

Hälsningar Lasse





Berget används som infart både för bil och mc-åkare.
Har enligt Bosse en lutning på ca 30 grader.



Värdparet Bosse med hustru Barbro bjöd på goa mackor gott kaffe med "bullebröd" och härligt väder.



Bosses Monark efter den renoverats.