

## Mannheim 2015

Nu när alla rallyn är körda för i år, så väntar resan till Mannheims 40 års jubilerande marknad. Kan ju tyckas lite tradigt att besöka marknaden som i vårt fall blir den fjärde i ordningen, men med 4000 säljare har vi nog inte sett alla än.



Nu försöker ju hustrun och jag på lördag förmiddag hitta något annat sevärt i staden. Förra året blev det Luisen-Park och denna gång Barock-Slottet. Med gångavstånd från hotellet och stadskarta skulle vi nog hitta. Få gator är utmärkta med gatunamn, däremot en bokstav och ett nummer. När vi till slut kommit på detta gick det bättre.



Att slottet var så stort trodde vi inte, tog några bilder som knappt gör slottet rättvisa. Tyvärr var det fotoförbud inomhus. Marmorhallen vi kommer till är vit och rödbroig marmor, säkert 5 meter i tak och vilka målningar och gobelänger! Ett matsalsbord fullt dukat med allt i silver, från bestick till kandelabrar för 12 personer. Bordet var stort, det var säkert 1m mellan stolarna.

Vi fick en bärbar "manick" som på engelska talade om vad som fanns i rummen, och många rum var det. Läste att en Carola Wasa bott på slottet. Carola Wasa var Dotter till Gustav Gustavsson av Wasa, han var tronpretendent. Vilken jag tror om jag läst rätt, har rätt till tronen. Finns mer att läsa om det på nätet. Nåväl! Om ni inte redan har somnat, så är rundvandringen slut, så lite mat skulle sitta fint.

Marknaden är öppen till kl 20 00, så när vi är tillbaka på hotellet ber vi om en taxi. En stor gul Mercedes dyker upp. Antagligen har föraren inte genomgått någon som helst grundkurs i filkörning, ej heller hastighet eller röda ljus. Helt kolugn ser han däremot ut att vara. När så "lekamenet" slutat skaka betalar vi färden. Dyrt var det iallafall inte.

Vår buss hade fått en ny parkering som bussförarna Pelle och Erik fixat till. Det visade sig senare att fler bussar kunde använda denna, vi behövde nu inte korsa några vägar för att komma in på området.

Ett fantastiskt väder alla dagarna ca 14-16 grader och ett glatt gäng som förgyller tiden. Bussen var öppen vissa tider, så mopeder och delar kunde lastas i släpet. Så på söndag var det fullt. Kenneth Nilsson hade också en resa, så även där fanns det känningar ombord, vi hade också samma hotell på söndag kväll.

Förmodligen har många en lista nedskrivnen inför marknaden, men det är inte lätt att hitta delar man söker och billigt är det inte, några små delar blev det till slut ändå.



Tog lite bilder på riktigt gamla mc, men kunde inte få fram vad för märke det är, jag överlåter till er som kanske läser detta, att få fram vad det är för något.

Samlare av tyska märken har här ett eldorado. Mopeder helrenoverade och i fallande skala finns hur många som helst, märken som man sällan ser här.

Men när renoverade mopeder drar iväg till 29,500 sek vet jag inte om det var någon som nappade.

Men allting har ju ett slut sägs det. Det som inte tycktes sluta var förkylningarna, det hostades och nysningarna avlöste varandra.

Pappersservetter delades ut och hostmedicin, extra stark. Vet inte om det finns på vanliga apotek, ej heller hur doseringen skulle vara, men några baciller måste det väl ha hjälp emot.

Ett stopp innan färjan till Danmark var inplanerad, och med en god lunch på båten fortsätter färden hemåt.

Själva resan tycker vi var bra planerad, första dagen har varit lite lång, men sedan resan kortats med en 10-12 mil är det mycket bättre.

Vår Reseledare Kent och Pelle och Erik gör ett jätte jobb så vi andra ska trivas.

Tack från alla resenärerna!

Lisbeth och Lennart Hedberg.

