

Garageträff december 2014.



Text Lasse Eriksson & Foto Ivan Olsson

Det har blivit något av en tradition. Gamla Mölndalsknuttars vinter och sommarträffar och däremellan en liten utflykt med hyrd minibuss fram på västkusten för besök på något MC/bil eller flygmuseum i närområdet.



Årets uppsättning av Mölndalsknuttarna: från vänster: undertecknad, Per "Plåtarn" Karlsson, numera Landvetterbo, Claes Jansson, Jngmar Carlsson, Bosse Andersson, Owe Höglund, Lasse Eliasson. Saknas på bild Ivan Olsson som fotade med sin ipad.

Vinterträffen går som regel av stapeln i december månad då vi äter en jultallrik, traditionsenligt inköpt hos Varlarestaurangen i Kungsbacka.

Så även i år. Ivan, född och uppvuxen i Toltorpsdalen i Mölndal men numera bosatt i Fjärås, kom som vanligt med maten inpackad i lådor som nästan fyllde upp bagagerummet på Toyotan. Till sin hjälp hade han Claes, en genuin fjäråsbo, som kanske inte vet så mycket om Mölndal men desto mer om kungsbackaborna och deras MC-åkande.

Strax före 12-slaget droppar de första in och snart är gårdsplanen full av bilar och glada knuttar. I garaget var det dukat och klart så det var bara att hugga in. Alla låter sig väl smaka. Sedan blev det kaffe med lussekatt och kakor, blandat med tätt duggande historier och skratt.

50-talet var ju "vårt årtionde". Knuttelivet blomstrade och det finns hur mycket som helst att berätta om gamla Mölndal och livet på två hjul.

Mycket om hojarna vi killar hade på den tiden, tävlingar man åkte och tittade på. Exempelvis TT, Speedway, Motocross, Backe och Trialtävlingar.

De flesta började ju med 125-or för att sedan övergå till "tung" engelska hojar.

Något många av oss inte ville missa var t ex TT-loppen i Hedemora och Falkenberg med många roliga episoder från färden till tävlingarna, tältandet och mycket annat. En rolig historia kom från Ingmar om när han skulle ta med sig sin far till Hedemora TT på AJS:en.

Vid avfärden, när alla grannar var samlade, drogs det på lite extra vilket fick till följd att fader Valle, med tung ryggsäck på ryggen, ramlade baklänges av hojen och hamnade på gatan. Stor kalabalik utbröt men allt gick dock väl och färden kunde startas om.

Många historier och glada skratt blev det, men tiden går som bekant fort när man har trevligt. Maten är uppäten, kaffet är urdrucket. Klockan närmar sig 4-slaget och ute råder decembermörker. Dags att bryta upp.

Nu ser vi fram mot ljusare tider och första våturen med hojen.

Hälsningar

Lasse och Ivan