

Gamla Mölndalsknuttar på sommarträff vid Finnsjön

Text Lasse Eriksson

Foto Ivan Olsson

Berättare Bosse Andersson



Först av allt ett stort tack till Bosse med fru Barbro för en trevlig eftermiddag vid Finnsjöns vackra strand. Även vädret visade sig från sin vackra sida. Soligt och lugnt hela dagen.

Klockan 12.00 dundrade vi in. Tre gamla mölndalsknuttar. Kanske inte så mycket dunder. Stig N, Ivan O och jag själv. Stigs Honda, något stor för terrängen viskade sig fram. Så gjorde även Ivans 400 cc Honda från 80-talets början medan min B 33:a med rensad ljuddämpare var lite mer högljudd. Totalt med Bosses M 400 blev det 4 hojar.

Ett par bilburna var redan på plats. Svågrarna Ingemar och Per-Erik Karlsson, Lasse Eliasson i sällskap med Ove Höglund som har egen stuga vid sjöstranden sedan många år tillbaka och granne med Bosse och Barbro. Ytterligare en Karlsson med förnamn Egon kom ut från husets köksregioner. Ny i gänget för dagen men gammal 50-talsknutte. Åkte liksom jag på den tiden Monark M 300 med 150 cc CZ-motor. Egon har i många år haft hus i Pottebo men är sedan några år tillbaka boende i Mölnlycke. Vi hade inte träffats på minst 50 år så det blev ett gemytligt återseende.

Lite tråkigt var det att två av knuttarna, Lennart H och Claes J, inte kunde vara med. Lennart hade annat inbokad och Claes var ute på semester med sin relativt nyinköpta husbil.

Snackandet börjar omgående. Under tiden dukar Bosse fram ett läckert smörgåsbord, följt av kaffe och bullar.

Här gäller inte den gamla regeln att maten skall tysta mun. Otroligt att det kan finnas så mycket minnen att tala om. Inte bara MC och bilar utan även folk som man känt och jobbat med som ung. Historier finns hur många som helst om dåtidens mölndalspolis. Läkare, till exempel doktorn som hade en 350cc DKW hoj utanför sin mottagning. Dit gick man av olika anledningar bl.a när man behövde läkarintyg för mc- körkortet. I princip "Ser du bra? Hör du bra? OK."

Huset där Bosse med familj tillbringar sina somrar har anor sedan från det glada 20-talet.

Bosse berättar: Bygget startades 1929 av ett gäng entusiaster från den tidens SSU och var avsett att vara ett sommarhem för Mölndals SSU-ungdomar.

En stor del av virket till bygget kom från USA. På den tiden importerades ju en hel del bilar just från USA. Dessa anlände i stora trälådor till Göteborgs hamn.

Något som var ganska vanligt på den tiden var att, efter att ha befriats från innehållet, köptes lådan av någon klubb eller privatperson för en billig penning för att användas som byggnadsvirke. Så gjorde förmodligen även Mölndals SSU-are

Efter inköpet demonterades lådan och brädorna rensades från spik. Därefter transporterades virket på den tidens dåliga vägar och stigar upp till bygget i Finnsjön. Bosse fortsätter: Även spiken togs till vara och rätades ut för återanvändning. Lite kurios är också att man invändigt än i dag kan läsa den amerikanska texten på en del av brädorna.



Stugan under uppbyggnad någon gång under början av 1930-talet

Huset har också tidvis hyrts ut till andra klubbar bl.a Frisksportarklubben Herkules under 40-talet och på 50-talet till en del av östra mölndals skinnknuttar. Interiören är i stort sett som på 50-talet. Sovrummen på andra våningen är oförändrade så även stortugan med sin öppna spis och köksdel. Ingen dålig nostalgi tripp för dem av oss som var med på den tiden det begav sig.

Knuttarna utnyttjade huset både sommar och vintertid till trevliga samkväm. På vintern kunde man även dra några repor på sjöisen med sina 125-kubikare. En av killarna var ägare till en speedwayhoj med en 350cc JAP-motor. Hojen promenerade man upp med från Ryet i Mölndal till Finnsjöstugan. Ca en halvmil från källarverkstan där ägaren bodde. Vad en av dagens knuttar som var med berättar blev det dock inte så mycket kört då JAP:en mestadels vägrade att starta i kylan. Det blev m.a.o att lägga isracingträningen på is.

Undrar vilket öde den gamla JAP:en gick till mötes. Skulle vara intressant att veta!

Dagens kanonfotograf var Ivan som vandrade omkring med I-paden i högsta höjd. Förutom huset sett från sjösidan har han fotat ytterligare en av Pottebos (området heter så) attraktioner. En Hermes herrcykel tillverkad av Nymans Verkstäder i Uppsala, inväxt och med tiden för evigt förenad med den björk den blev lutad mot för drygt 50 år sedan.



Huset sett från sjösidan



Inväxt hoj i björk



Hermesloggan,
budbäraren med fackla.

Som det brukar vara på våra möten en trevlig eftermiddag. Framåt halv femtiden var det tid för uppbrott och MC-mundering på. BSA:n hade dock inte samma uppfattning vilket den visade med att surna till och slå tillbaka. Efter en stund gav den dock med sig och vi kunde förnas med knappstartarna uppe på vägen för hemfärd.

Vi ser redan fram emot nästa sommarträff. Men däremellan ligger en garageträff vid juletid och förhoppningsvis en utfärd fram på vårkanten.



Samling vid fikaborden. Gott kaffe med bulle.