

## Ögonfröjd i Borås

Text och foto Lasse Eriksson

Det är 4:e året i rad och har blivit något av en tradition att klubbens medlemsregistrator Claes Jansson och undertecknad spenderar en heldag på en vårtrip i mitten av maj. I år blev den dock "något" försenad, men kunde till slut genomföras en lagom varm och solig dag i början på augusti.

Claes möter upp i Mölndal. Därifrån drar vi österut på gamla trevliga riksväg 40 till Borås. Efter Borås blir det den, ur mc-synpunkt, inte fullt så trevliga 41:an ned till Kinna/Skene samt därefter vidare till Hysna och respektive hemmabas. Totalt en runda på cirka 20 mil

Men, tillbaka till Borås där vi traditionsenligt lägger till vid Lugnets MC-Center, här kan man spana in både gammalt och nytt i hojväg. Nytt för i år var också att centret blivit ÅF för Indian och visade upp ett antal modeller i en trevligt inredd del av utställningshallen. Vilka Vackra Hojar! Det hör förmodligen till åldern, men vi fastnade direkt för Chiefen i retrostil. (Vi hade ju sett den på Mässan i januari, men nu hade vi bättre tid och inget stök runt om.) -Vilken hoj! Ja, ni ser själva på fotona nedan.



Lackering i svart (bas) rött eller blått, mycket krom, ekerhjul med kraftiga skivbromsar och äkta läder i de snyggt designade packväskorna samt i sadel och bönpall. Motorn är, som sig bör, en maffig V-twin. Någon spec. över motorn fanns inte tillgänglig men gissningsvis ligger väl volymen någonstans runt 12/1300 cc.

Tyvärr hade ingen av oss den stora plånboken med, så det blev ingen affär. Istället fortsatte vi med en runda och kollade in lite utrustning och, med tillstånd, några veteranhojar uppe på kontorsdelen, bl.a. en fint renoverad Royal Enfield 500 cc twin tillhörig den tidigare chefen för Centret.

Efter en rundvandring i lokaliteterna och ännu en koll på Royalen var det tid för lunch, som traditionsenligt intogs på tavernan några kilometer nedåt Varbergsvägen. Smakade fint efter förmiddagens aktiviteter.

Tiden går fort när man har roligt. Efter lunchen drog vi 41:an ner till Kinna/Skene. Där tog vi åter en paus, summerade dagen och avnjöt en glass vid korvmojen som ligger vid korsningen i Skene "centrum".

Nöjda med dagen styr vi sedan hemåt. Själv vinkar jag av Claes strax innan korset vid Hysna för att en stund senare sluta cirkeln vid riks-40:an i Härryda för vidare färd mot Mölndal.

*Hälsningar från Lasse med Thunderbirden och Claes med Yamman".*