

Årets 2-dagarsresa

Den femte juli var det dags att dra iväg på årets tvådagarsresa som denna gång gick till Lidköping.

Willy och Kent J. hade rekat en bra rutt med många småvägar.

Vi blev tyvärr bara nio stycken, konstigt att det inte finns fler som kan vara hemifrån två dagar.

Första fikastoppet var planerat på Brobacka väster om Alingsås men där öppnade de inte förrän kl. 11, så vi drog vidare mot Gräfsnäs järnvägs museum.

Men där öppnades också kl. 11.

Nu var vi riktigt kaffesugna! I Sollebrunn kunde vi äntligen få våra lustar tillgodosedda.

Där besökte vi även en nostalgimack med en fin bil och mopedsamling.

Därefter gick färden vidare mot nästa etappmål som var Spikens fiskläge på Kållandsö, där åt vi också lunch. Jag tror de flesta av oss valde laxtallrik som smakade utmärkt i den miljön.

Därefter var det dags att åka till målet för dagen som var Krono Camping i Lidköping, där vi hyrde tre stugor. På kvällen blev det grillad ytterfilé med gott att dricka och mycket snack.

Nästa dag lämnade vi de nystädade stugorna och vände hemåt, nu på andra vägar.

Vi tog vägen över Varaslätten som bjöd på många sugande kurvor. Lennart hade skaffat sig en aktionkamera som monterades på hjälmen som han filmade med både bakifrån och framifrån, det kanske blir något att titta på i Hanhalsgården till vintern.

Efter vägen besökte vi även Huttla Kvarn, där några av oss prövade på att åka vedeldad ångbåt. Sista stoppet på vår resa blev vid Hedareds stavkyrka, Sveriges bäst bevarade och kanske enda. Prästen och en lokal guide var där så vi fick en grundlig titt.

Ett stort tack till Kent och Willy för en fin resa samt till Kaj och Lennart för den goda maten. Från Kent Elofsson



Nostalgimacken i Sollebrunn.
Ägare Sven & Birgitta Liljekvist



Inne på macken, 3-hjulig veteranbil, en Morgan med JAP motor.





Det fanns sedelärande reklam på toa...





Överst tv – En Eloped

Mitten höger – 99 öre/liter!!!

Nedan tv Macken i Sollebrunn





Laxtallrik till lunch, Spikens Fiskeläger.



Stugorna



Avkoppling efter resan



Grillmästare Kaj



Nu äter vi god ytterfilé och dricker vin.



Frukost i klass med bästa hotellfrukosten fick vi också före hemresan.



Vid Huttla Kvarn provar några av oss på en ångbåtstur med "Huttlandia", en vedeldad ångbåt.



Sista stoppet, Hedareds Stavkyrka.