

Möndalsknuttarna hos Bosse Andersson i Finnsjön.

Det är alltid lika trevligt att åka till Barbro och Bosse Andersson i Finnsjön.

Huset ligger alldeles vid sjön. Vägen dit är både krokig och smal med grusväg, berghällar och gräs. Så valet av Mc blev för Lasse en Matchless, Claes på en Honda, han hade ju längsta vägen, Lennart på en Monark Jawa och Bosse på en Monark 400 som han hade ett fint reportage om på hemsidan och i Mc veteranen.

Snacket kommer igång och en massa mat bärs fram av Barbro o Bosse, smakar förträffligt.

Vi sitter bakom huset i skuggan med parasollen uppspänd.

- Puh och åter puh vad varmt det är, men en back med kylda drycker finns på bordet.

Bosse har flera pärmar med gamla kort att visa och de flesta kommer ju ihåg personerna på bilderna, deras "öknamn" och vad för Mc de körde. Hembygdsföreningen hade gett ut några sidor med "öknamn" från Mölndal, vilka namn! Många skratt blev det.

Många av Knuttarna kommer ju ihåg dem, vem de var gifta med och deras barn.

Lasse hade tagit med sig ett program från 1953 års trial tävling där några av Knuttarna deltagit, spännande läsning!

Mölndals "Caruso" Ingemar har begåvats med en ypperlig sångröst och hade med en cd som spelats in. Claes hade bränt kopior som delades ut, så att när Knuttarna lugnat sig lite, kunde lyssna på hemma.

Efter många timmar tackar vi värdparet för mat och dryck och börjar påklädningen.

Har jag nämnt VÄRMEN?

När vi är på väg att åka kommer det en åskskur!

REGN, det har vi inte fått på veckor, det varade inte så länge, så iväg kommer vi.

Hälsningar

Lennart Hedberg

Deltagare Barbro, Bosse, Ingemar, Lasse, Per, Claes, Ove, Lars och Lennart.



Snacket kommer igång och en massa mat bärs fram av Barbro o Bosse, smakar förträffligt.



Lasses Matchless



Bosses Monark 400



Lennarts Jawa



Claes av eller på?