

Medlemsrallyt 2014 söndagen den 15 juni

Ja, nu var det dags igen!

Liksom de senaste åren har familjerna på gården i Åsa ställt upp och ordnat Medlemsrallyt. Dessutom var vädergudarna på sitt soligaste humör denna söndagsmorgon.

Starten var utlyst till kl 10.00 från Granngården i Kungsbacka.

Själv drar frun och jag på Thunderbirden och Lennart H med Jawan direkt från Mölndal ner till "Rallymålet" som sedan några år tillbaka är förlagt till Åsa och familjerna Sune med fru Anita och Inge med fru Annika residens.

Strax efter oss kommer en jämn ström av medlemmar och fyller planen med hojar av olika slag. Totalt när alla har samlats, ett 20-tal hojar plus ett antal bilburna.



Som vanligt är det fint och välkomnande. Kaffe, hembakade mumsiga kakor, läskande melon och hemgjord flädersaft står redan framdukat.

Styrkta av detta ger vi oss sedan ut på poängpromenad runt ägorna. Varierande frågor, allt från landskapsblommor, slagruta och kanelniffning till att bestämma en tonart spelad på piano av Annika.

Trevligt och mysigt.

En rolig grej som uppskattades var skjutning med hagelgevär utrustat med kikarsikte. Vi skulle sikta på en liten rund platta som när man träffade snurrade runt. Det visade sig att det fanns många duktiga skyttar i gänget.

Tillbaka efter promenaden hade kommittén värmt korv och kokat färskpotatis, nyupptagna från gårdens potatisland. En höjdare. Inte var dag man får så goda potatis.

Efter allt ätande och mingel var det dags för prisutdelning.



Inringade på bild är årets 1:a pristagare Barbro Jansson med maken Claes Jansson som kom på en god 2:a plats.

Vinnare blev Barbro Jansson från Fjärås som under applåder fick välja ut ett förstapris. Efter några timmar i solskenet och varma knuttekäddor var det efter denna trevliga dag. Dags för hemåkning.



Tack till värdfolket och medhjälpare för årets Medlemsrally!
Från vänster i bild ser vi medhjälpare Lennart & Kent samt arrangörer & gårdsägare Anita, Sune, Inge & Annika och gårdshunden Elsa.

Vi tackar alla som var med och ordnade så att alla vi andra bara kunde njuta av dagen.

Hälsningar Lasse och Kerstin Eriksson, Mölndal