

Utställning Badhusparken 2012!

Kalles uppmaning på "korvgrillningen" gav resultat 15 st utställare blev det. Vid kl 9 hade dom flesta dykt upp, och denna gång var mopeder & mc bättre uppställda så att utrymme fanns mellan fordonen.

Bengt kämpade med MCV Flaggorna, dom ser fina ut, jag tror att Bengt är den ende som hur dom ska monteras, och framförallt få ner dom i påsarna igen, vi andra för väl gå på kurs?

Som året innan tar jag några kort innan "marknaden" kommit igång på allvar.

Conny & Kent kommer i en "van" och lastar ur en 1000m Speedway hoj som kördes 1953 "se bild" Kents Norton 1930 som han köpt i Danmark lastas också ur, enl. Kent kördes den på "jordbanetävlingar" i Danmark.

En snygg Puch mc som jag aldrig sett och som tillhör Alf prydde sin plats. Kurt Persson hade sin Bmw renoverad till "bruksskick" stod det på skylten? Nog tyckte jag att den såg mycke bättre ut än bruksskick.

Kent Elofssons Monark Blue Arrow fanns också med, bilder liggande på sadeln visar fyndskicket, en bra sak som vi borde ta upp och kanske hänga någon form av skylt på vad som är utställt? Varför inte ta fram en skylt som "utställaren" kan ha på sig, märkte att folk tittade runt för att prata med någon, kanske vi ser lite för "civila" ut när vi fått av oss mc-kläderna.

En rolig "moppe" hittade hit "lohman diesel" inte ofta man ser en sådan, undrar om den var svår att starta ? titta på bilden med gasolbrännare & "lumme-flaska" om den var till moppen vet man ej ? dunk med diesel & andra delar, fick tyvärr inte höra när den gick.

Flera trevliga mopeder & mc fanns med.

Klubben bjöd på fika & lunch för utställarna, Kassören hade skickat med "friska pengar" Lunchen intas på "The Square" och när vi fått in maten "vi satt inne" tyckte Conny & jag att det blev väldigt varmt bakom oss, "herre min je" det brinner, bordsduken brann ett värmeljus med någon form av sprit hade satt eld på duken. Kyparen rusade till, vecklade ihop duken och sprang ut med den. rök gjorde det, konstigt att inte brandlarmet gick, och tur att ingen satt vid det bordet. Man har ju hört om "flambering" men detta var väl att ta i.

"Nåja" alla fick sin mat och var nöjda och glada, vi hade ju tur med vädret också.

Kl är 14 och marknaden är över, mycke folk har vi pratat med, och jag tror vi fått en ny medlem.

Hemfärden förbereds, kläderna hade vi lagt på muren bakom oss, och när Lasse "tar sin hjälm har myror nästan byggt bo i den, ägg hade dom också burit dit, man kan ju säga att detta satte "myror i huvudet på Lasse".

En mycket trevlig utställning tyckte vi, och vem vet kanske det blir nästa år igen.

Hälsningar Lennart Hedberg.















DENNA 1000-METERS CYKEL
BYGGDE OCH TÄVLADE
GEORG HEILGREN
MED PÅ 50-TALET











