

Resa Finnsjön!

Bosse med fru har en fantastisk utsikt från sommarstället invid Finnsjön i Mölnlycke.

Efter vad jag hört berättas, byggdes huset ca 1929 och några små stugor runt om.

På 1950 talet hyrde " Mölndalsknuttarna" huset av dåvarande ägaren för den enorma summan av 140kr " tyckte dom nämnde per år?

Vi var ditbjudna av Bosse, några hade ju varit där på 50-talet och berättade om när dom körde MC runt sjön, på den tiden fanns det knappt vägar, men hade man MC gick väl stigar lika bra?

På vintern kördes det på isen, och vad som berättas tränade Billy Andersson och Sala Norlän isracing på sjön.

Knuttarna körde även på isen ut till en ö, för att släpa hem nedfallna träd "efter mc-n" som bränsle till huset, måste ha sett roligt ut " tvåtaktare med träd på släp "

Visst hade killarna större maskiner, efter att ha studerat många gamla kort, och hört berättelser hur de körde med "vegamössa med lackband" stövlar med instoppade skiftnycklar i skaften, och mycket annat.

Tänk bara på alla "spättorna" som vågade sitta bak när knuttarna "drog" på landvetter rakan, kanske farten har "frisserats" något, men vägarna såg ju ut på ett annat sätt på 50-talet.

Vädret är på vår sida, och vi sitter ute vid det stora trädgårdsbordet och äter mackor med tilltugg & kaffe.

Frågan om Bosse bakat frallorna på morgonen blev med ja besvarad, nog för att han är uppe tidigt? Han tänder i bastun varje morgon så att det finns varmvatten "men bakat" han är lurig Bosse.

Bosse har även tagit sig an en Monark 400 som renoveringsobjekt, ett vinterjobb kan man tro, undrar om han kan hålla sig så länge?

Någon befintlig väg till huset de sista 25m finns inte, däremot berghällar, så någon form av "terrängkörning" blev det. Notera också trampcykeln som slängdes i en buske för ca 30-år sedan, busken har numera blivit ett träd.

Vi tackar Bosse med fru för mat och dryck och en trevlig gemenskap och många minnen.

Hälsningar Lennart Hedberg





















