

# Mölnåls knuttarnas resa 2012!

Reseledaren Lasse Eriksson frågade om det fanns intresse av att åka till Stigs Motormuseum i Rolfstorp ? Alla kunde tänka sig detta. Undertecknad var den ende som varit där för ca 10 år sedan, och fick agera "gps".

Lasse har hyrt en liten buss för 9 personer i Kungsbacka, Men det måste ha blivit något fel, ska alla få plats i den ?

Resan fortsätter mot Flohult, och som ett under hittar den mänskliga "gps-en" platsen.

Stig hälsar oss välkomna, och vi går in i Museet. Han förevisar allt finns av mopeder - mc -radio - klockor m.m. han sätter även igång den ena maskinen efter den andra ute på gården.

Ingemar får syn på en "stamp" som man knackade ner gatsten med, och höll ett "föredrag" om en likadan maskin som han jobbat med i Mölnåls Stad när han var stensättare. När vi lyckats slita oss loss från föredragshållaren var det dags för fika, Stigs fru stod för detta, smakade bra för " kaffetörstiga knuttar "

Att det kan rymma så mycket i den efter vad jag kan förstå ombyggda ladugården, och vilken ordning.

När många timmar gått bestäms det att åka till Getterön och äta lunch. Det var så mycket folk, så vi satt ute, solsken men lite kyligt.

Mätta och glada fortsätter vi mot "Vincents Motor" sällan ser man så mycket nya mc på en gång, och man har förflyttat sig 50 år framåt i tiden på några timmar, men fortfarande 2 hjul & ett styre?.

Sista stoppet blir i Fjärås får att äta glass, En givande och trevlig dag tyckte " Knuttarna från Mölnåls ".

Hälsningar Lennart Hedberg.



STIGS MC -  
MOTORMUSEUM OCH  
WCCM





























NEEN  
1911  
ETJÖD HC  
OCH  
MOTORMÅLLJUN

Storklockare  
Mått 1/2 meterhöjd  
ETJÖD HC  
OCH  
MOTORMÅLLJUN

Blue Fighter  
1911 ca  
År 1942  
ETJÖD HC  
OCH  
MOTORMÅLLJUN



















