

Mölnbals Knuttarnas resa 2013

Mölnbals Knuttarnas resa i år gick till Svedinos museum i Ugglarp. Gruppen bestod av 6 deltagare detta år. Bilen hyrdes på OKQ8 i Kungsbacka. Lasse var som vanligt förare " om det nu beror på att vi andra kör för långsamt " eller att han gillar att köra buss vet vi ej, men undan går det.

Fika är medtagen och första stoppet blir att hämta upp Claes o Ivan i Fjärås. Färden fortsätter på gamla vägen mot Varberg.

Man kan undra om detta är Mölnbals Knuttarnas resa, eller " trädgårdsföreningens årsmöte, efter samtalen i bussen. Eftersom vi alla fått frö av "BUSFRÖT" Claes att sätta hemma är samtalen om groningstid och jordmån det stora samtalsämnet. Namnet på växten är "Jalapa" och ska enligt uppgift från den "insamlade botanisten från Fjärås" bli en liten buske med små blommor? Vem vet??

Det börjar bli dags för fika och någon kommer ihåg en fin plats i trakten kring Boberg.





När kaffet är slut fortsätter vi mot Svedinos. Om man inte varit där på några år finns det nya byggnader med inriktning på Flygplan och mycket annat

Det är också mycket trevligt med kompisar som har samma intresse och kan berätta om bilar o annat som de åkt eller kört.

Claes kunde ju inte gå förbi apparaten som gick att trycka på för att höra ljuden från flygplan, och vilket LJUD det blev i lokalen som delvis är av plåt, det enda som fick honom därifrån var att vi kom fram till att äta lunch på Björkäng.





När lunchen är överstökad kör vi motorvägen mot Fjärås för att lämna av Ivan o Claes, bilen ska till Kungsbacka och resten till Mölndal.

Knuttarnas resa är till ända, men det dröjer kanske inte så länge förrän nya förslag dyker upp, och nästa år är inte långt borta.

Hälsningar Lennart Hedberg.